



DEN SVENSKA PARTHENON-KOMMITTÉN



Den svenska Parthenon-kommitténs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 – 2010

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Sture Linnér, professor, hedersordförande, avliden den 25 mars 2010
Krister Kumlin, ambassadör, ordförande
Christina von Arbin, överintendent, ledamot
Hans Henrik Brummer, överintendent, ledamot
Anders Clason, kulturråd, ledamot
Peter Curman, författare, ledamot
Michael Meschke, professor och regissör, ledamot
Fredrik Posse, entreprenör, ledamot
Stefan Hilding, förläggare, kassör
Magnus Lind, författare, ledamot
Ingrid Markovits, projektledare, sekreterare
Inger Eriksson, konstnär, webbmaster

Föreningen hade vid årsskiftet 2009-2010 19 betalande medlemmar. Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten under året.

Verksamhetsperiodens allt överskuggande händelse var kommitténs grundares och hedersordförandes, professor Sture Linnér, bortgång den 25 mars 2010. En stor förlust också för hela det intellektuella Sverige. Sture Linnérs betydelse för relationerna mellan Sverige och Grekland saknar motstycke. Styrelsen känner djup tacksamhet för hans insatser. Den beslöt att fullfölja Stures initiativ att sända ett brev till den grekiske premiärministern Giorgos Papandreou bl.a. med förslag att man i Grekland undersökte möjligheterna att bilda en politiskt obunden kommitté med uppgift att driva Parthenonfrågan. Brevet daterades den 31 maj 2010.

Kommitténs årsmöte 2009 hölls den 25 april. I samband härmed anordnades en välbesökt temadag kring Parthenon på Medelhavsmuseet. Fil. dr. Tom Flynn, konsthistoriker och medlem i den brittiska Parthenon-kommittén, belyste några aspekter av återföreningsfrågan i ett anförande med titeln "Marbles reunited - Ethical and Architectural issues". Kristina Adolphson läste texter från det antika Grekland och Hans Henrik Brummer kåserade kring gipsavgjutningar på Konstakademien av klassiska verk.

Den 20 juni 2009 invigdes det nya Akropolismuseet i Athen. Kommitténs hedersordförande Sture Linnér och kommitténs sekreterare Ingrid Markovits deltog vid invigningsceremonierna. Professor Linnér togs emot i särskild audiens av president Papoulias, varvid frågan om Parthenonskulpturerna diskuterades.

I anslutning till det nya museets invigning samlades de 15 nationella kommittéerna inom The International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures till ett möte i Athen. Kommitténs sekreterare Ingrid Markovits deltog för svensk räkning. På mötet antogs ett gemensamt uttalande och beslöts att utlysa den 20 juni som "Internationella Parthenondagen".

Under 2009 kontaktades Parthenon-kommittén av ytterligare en svensk privatperson, som hade ett Akropolis-fragment i sin ägo. Även om fyndet inte har samma arkeologiska betydelse som de två tidigare fragment som av sina respektive ägare, Birgit Wiger Anger från Uppsala och Martha Dahlgren från Göteborg återbördats till Grekland, pågår diskussioner med det grekiska kulturministeriet om modaliteterna för återlämnandet till Athen.

Samtal har under verksamhetsåret förts med det grekiska kulturministeriet samt med Nationalmuseum om möjligheterna att få till stånd en vetenskaplig expertgranskning av de två marmorhuvuden som finns i museets förvar och som enligt skriftliga källor härstammar från Parthenon.

Kommittén har under året haft flitig kontakt med övriga kommittéer inom den internationella Parthenonrörelsen.

Kommittén har under året också undersökt möjligheterna att i högre grad än hittills utnyttja de nätverk som via Internet nu snabbt utvecklas internationellt och nationellt för att aktivt propagera för Parthenonskulpturens återförande.

Parthenonfrågan får allt mer uppmärksamhet i press och media i världen. En samling länkar till artiklar om frågan finns på Svenska Parthenons hemsida, under rubriken "Tidningsartiklar".

Kommitténs hemsida, www.svenskparthenon.se, har under året löpande uppdaterats med nyheter och annan information.

Stockholm den 30 oktober 2010
Styrelsen